



2020-DİB MBSTS GEÇ BAŞVURU TALEBİMİZE OLUMLU CEVAP

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, 26.12.2020 tarihinde yapılacak olan 2020-DİB-MBSTS sınavı için Diyanet İşleri Başkanlığı ve ÖSYM'ye yazılı müracaatta bulunarak "GEÇ BAŞVURU" açılması hususunu talep etmiştik.

Talebimiz değerlendirilme alınmış olup, çalışanlarımızın

konu ile ilgili gelişmeleri www.osym.gov.tr adresinden takip etmeleri rica olunur.

Türk Diyanet Vakıf-Sen çalışanlarımızın yanındadır, ümittir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen varsa, ÇARE her zaman vardır.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.



BİLİM KURULUNDA DİYANET`DE BİR ÜYEYLE TEMSİL EDİLSİN

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL; "Koronavirüs ile mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'na Diyanet'ten de temsilci olması için, konuyu Sağlık Bakanı sayın Dr.Fahrettin KOCA'ya yazılı olarak ilettik" dedi.

Ünal açıklamasında şunları söyledi: "Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca; 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistikî boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, grubun oluşacağı hazırlık içindeyiz." Dedi. Koronavirüs ile mücadelede elbette en önde olanlar, sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızdır. Sağlık çalışanlarımızın her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah



yardımcıları olsun. Bu küresel mücadelenin çok boyutları olduğu da muhakkaktır. Başta sağlık olmak üzere, ekonomik, sosyolojik, emniyet, ulaşım, yardımlaşma, iletişim vs. hayatın her alanını ilgilendirdiği gibi, insanların manevi anlamda da teskin edilmesi hususu önem arz etmektedir. Canla başla, gece gündüz demeden hizmet eden sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın manevi anlamda desteklenmesi de önemlidir. Bu itibarla, mevcut veya yeni oluşturulacak bilim kurullarında, din konusunda

doğru bilginin ortaya konulması açısından, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinden bir kişinin görev alması yerinde olacağını düşünmekteyiz ve talep ediyoruz. Yüce Allah bir an önce, milletimizi ve bütün insanlığı bu virüs salgınından ve bütün kötülüklerden korusun ve kurtarsın. Bu süreçte vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabırlar ve hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Devletimizi yönetenlere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."



BIRAKIN DİN GÖREVLİSİ VE DİYANET`LE UĞRAŞMAYI, HERKES İŞİNİ YAPSIN

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz şu günlerde; millet olarak birlikte, beraberlikten ve birbirimize sahip çıkmaktan başka çaremiz yoktur. Öncelikli yapılacak iş, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de salgın haline gelen Covid-19 virüsünden en az zararla kurtulabilmemizdir. Görülen şudur ki, bu salgın basite alınabilecek bir şey değildir. Her insanımızın gerekli tedbirleri alması, kendisi, çocukları, ailesi ile bütün milletimizin sağlığı ve geleceği için elzemdir. Böyle zamanlarda, birilerinin çalışanları birbirine düşürerek, kargaşa ortamı oluşturmalarına müsaade edilmemelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, herkesin görevi ve yapacağı işler Kanun ve ilgili mevzuatlarca belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz gelenekleri olan, güçlü ve büyük bir devlettir. Bu salgından da en kısa sürede ve en az zararla, Allah'ın izni ile çıkarmaya inancımız tamdır. Salgından kurtulabilmek için, Devletimizi yönetenlerin talimatlarına uymak, şu anda her vatandaşımızın önemli bir görevidir. Gece gündüz demeden, çocuklarından, ailelerinden ayrı, canla başla fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza, ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah başarılar nasip etsin ve yardımcıları olsun. Aynı şekilde bütün kamu çalışanları ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Alınan tedbirler sebebiyle; camilerde ve Kur'an kurslarında görev yapamamanın hüznü içerisinde olan Diyanet görevlilerimiz, özellikle de din görevlilerimiz, üzerlerine düşen görevi, farklı bir ortamda layıkıyla yapmanın gayretini içerisinde. 112 Acil Çağrı ve VEFA Destek Gruplarında, cansiperane çalışan din görevlilerimiz, dün



olduğu gibi bugün de her türlü övgüye layık işler yapmaktadırlar. Din görevlilerimizin yaptıkları güzellikleri saymakla bitiremeyiz. Hep söylüyoruz, din görevlilerimiz karşılık beklemeden, kendi imkânlarıyla hizmetlerini reklamsız yapmaktadırlar. Amaç, Allah'ın rızasını kazanmak ve milletimize hizmette kusur etmemektir. Bu zorlu mücadelede, milletimize hizmet eden, salgın hastalığa yakalanarak vefat eden görevlilerimiz olmuştur. Hastalanan ve tedavileri devam eden görevlilerimiz bulunmaktadır. Vefat eden görevlilerimize ve bütün vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hastalarımıza acil ve kalıcı şifalar temenni ediyoruz. İşler bu kadar zorlu ve her şey görülürken hala

imamlar, din görevlileri veya Diyanet üzerinden algı oluşturmaya çalışanları da hayretle ve esefle takip ediyoruz. Bir kez daha diyoruz ki; bırakın din görevlisi ve Diyanet'le uğraşmayı, herkes işini yapsın. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğunu unutmayalım. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde; Allah'ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum" diye dua edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. 18.04.2020

Nuri ÜNAL
Genel Başkan

CEFAKAR DİYANET PERSONELİMİZ DEVLETİMİZİN YANINDADIR

Devletimizin başlattığı "Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM Milli Dayanışma Kampanyası" GÖNÜLLÜ BİR KAMPANYADIR.

(Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazdık.)

Bazı müftülüklerimizin çalışanlarımızdan alt limit belirleme, kim ne kadar yardım yaptığı'nın tespiti anlaşılır bir durum değildir.

Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr. Ali Erbaş yardım yazısı ile ilgili "Gönüllülük esasına göre" demiştir.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sayın Fahrettin Altın ise "Unutulmamalıdır ki, Milli Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarımıza emrivaki olarak ve miktarı da belirleyerek yardım yapmalarını dayattığı Sendikamıza iletilmiştir. Yapılan bu zorlamalar ve yanlış kararlar, böyle güzel bir milli kampanyayı sekteye uğratacaktır.



ÇAĞRIMIZ KARŞILIK BULDU, EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENECEK

25 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunmuş "Kur'an Kursu Öğreticilerimizin Ek Ders Ücretlerinin" ödenmesi gerektiğini talep etmiştik.

Kur'an Kurslarında sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan Başkanlık personeli ve

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ için ek ders düzenlemesi yapıldı. Buna göre, sadece ek ders ücreti karşılığında çalışmakta olan GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ ve Diyanet personeli, 07.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan CUMHURBAŞKANI KARARI ile ek ders ücretlerini almaya devam edecek. Bilindiği gibi 24.03.2020 tarihi itibarıyla ek ders ödemeleri durdurulmuştu. Türk



Diyanet Vakıf-Sen olarak hemen 25.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı olarak müracaatta bulunarak, ek ders ödemelerinin devamını talep etmiştik. Talebimiz yerine gelmiş ve çalışanlarımızın mağduriyeti giderilmiş oldu.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türk Diyanet Vakıf-Sen çalışanlarımızın yanındadır, ümitlidir. Türk Diyanet Vakıf-Sen varsa, ÇARE her zaman vardır. HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

ÇALIŞANLARIMIZ MAĞDUR EDİLMESİN

EK DERS ÜCRETLERİ, GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ İLE VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIMLARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA YAZI YAZDIK. Bütün dünyayı, insanlığı ve ülkemizi de etkisine alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Devletimiz her alanda tedbirler almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu tedbirler muvacehesinde, görev alanı ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yerine getirmektedir. Bu süreçte, 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında Kur'an kurslarında her düzeydeki eğitim öğretim programlarına ara verilmiştir. Anılan tarihler arasında eğitim-öğretime ara verilmiş olsa bile, bu zor zamanda da kadrolu, 4/B sözleşmeli ve fahri/geçici

Kur'an kursu öğretmenlerimiz; • Kurs mahallinden ayrılmadan, kurs temizliği ve bakımı sürecine refakat etmekte, • İhtiyaç halinde din hizmetleri sınıfında görevlendirilmekte, • Hafızlığa çalışan öğrencilerini çeşitli vasıtalarla (cep telefonu, sosyal medya vb) dinlemekte ve takip etmekte, • Devlet memuru sıfatıyla en küçük yerleşim biriminde bile vatandaşlarımıza hizmet etmektedirler. Ancak, mücbir bir sebepten dolayı, derslere ara verildiğinden Kur'an kursu öğretmenlerimiz ek ders ücretinden faydalanamamaktadırlar. (Aynı şartlarda olan öğretmenlerimize haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmektedir). Zor süreçten geçilen ve

çeşitli kesimlere ekonomik tedbir paketleri açıklanan bu günlerde; Gelirleri, aylık yalnızca en fazla binbeşyüz TL. gibi ek ders ücreti olan, geçici/fahri Kur'an kursu öğretmenleri, bu haklarından da mahrum olmuşlardır. Bunun için; "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" da gerekli düzenleme yapılarak, Kur'an Kursu Öğreticilerinin (kadrolu, 4/B sözleşmeli ve fahri/geçici) ek ders ücretlerinin öğretmenlerde olduğu gibi ödenmesi, Ayrıca, KYK'ya bağlı yurtlarda görevleri biten imam-hatip ve müezzin-kayyımların yerine görev yapan, vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımların görevlerinin ilgi (c) yazı ile sona erdirileceği bildirildiğinden, başka bir aylık geliri olmayan geçici Kur'an kursu öğretmenleri, vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımların yeni bir mağduriyet yaşamaması için görevlerinin devamının sağlanması hususları ile ilgili yazı yazıldı.



DİYANET TV VE SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZİ DİYANET'E İLETTİK

Türk Diyanet Vakıf-Sen; ilkel, kararlı, sorumlu ve ahlaklı bir sendikal anlayışının ve görevinin gereğini yerine getirmektedir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, mensubu bulunduğu ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan, Devlet-Millet bütünlüğünü temin etmek suretiyle, değişen şartlar ışığında iyilik ve gelişme yönünde yol göstermeyi, görüş ve öneride bulunmayı amaç edinmiştir.

Karşı karşıya kaldığımız bu salgından, birlik, beraberlik ve doğru bilgilendirme ve doğru mücadele ile çıkacağımıza ümidimiz tamdır. İlimin, bilimin ve duanın gücüyle, başta sağlık çalışanlarımızın gayretleri, emekleri ve bütün destek olanların çabaları



ve Yüce Allah'ın izni ile bu musibetten kurtulacağına eminiz.

Ramazan ayının da gelmesi fırsat bilinerek, herkesin evde olduğu gerçeğinden hareketle, Diyanet TV'nin programlarında ciddi, güncel, çocuk-geç-

yaşlı ve toplumun her kesimini kucaklayıcı yayınların hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızın İslam dinimizi doğru anlamalarına ve bu sıkıntılı süreçten, her yönüyle en az zararla kurtulmalarına, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve din görevlilerimize karşı oluşan olumsuz düşüncelerin en aza incecğine katkı sunacağını düşünüyoruz.

Bu itibarla, içerisinde bulunduğumuz zorlu şartlar da dikkate alınarak, Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, DİYANET TV ve radyoları ile sosyal medya paylaşımları için bazı önerilerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı olarak ilettik.

SOSYAL MEDYA VİRÜSÜ, KORONAVİRÜSE DESTEK OLMASIN

Birkaç aydır bütün insanlık, çok ciddi bir şekilde Koronavirüs (Covid-19) tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehlike bütün planları, yapılacak işleri ve ileriye yönelik düşünceleri askıya almış, yok etmiştir. Bazı ülkeler varlık yokluk anlayışıyla kaos içerisine girmek üzeredir.

Maalesef bu küresel tehditte ülkemiz de etkilenmektedir. Sağlık Bakanlığımızın açıklamasına göre bugün itibarıyla; 20.345 test yapıldığı, 1.236 tanı konulduğu ve hepsi yaşlı olan 30 hastamızı kaybettiğimiz bildirilmiştir. Vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Bu salgından kurtulabilmemiz için, bütün vatandaş-

larımız üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Devletimizin ve kurumlarımızın aldığı tedbirlerle harfiyen uyulmalıdır. Her şeyden önemli olan ise, bu süreçte millet olarak beraber ve birlikte olabilmektir. Bazılarının yapmaya kalkıştığı, birbirini inciten, kötüleyen veya küçümseyen anlayışlar ne bu sürece, ne de bu mücadeleye katkısı olmayacaktır. Özellikle birilerinin; kurumlar ve meslekler üzerinden, değerli-değersiz, gerekli-gereksiz gibi kıyaslamalara, kargaşa ortamı çıkarmak isteyenlere de üzülerek şahit olmaktadır. Bu zorlu mücadelede, bütün kamu çalışanlarına, özellikle de canla başla hizmet eden, doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etssek azdır. Tekrar ediyorum, milletçe bütünlük içerisinde oluca-

ğımız bu günlerde; doktor ile imamı veya Diyanet ile Sağlık Bakanlığını karşı karşıya getirmek art niyetlidir.

Herkes ve her kurum gereklidir. Kendi görevini yapmakla mükelleftir. Kurum yöneticilerinin veya çalışanların eksiklikleri yüzünden, "Diyanet'i kapatalım, imamlara ne ihtiyaç var" gibi hezeyanlar fayda getirmez. Bu tamamen art niyetli yaklaşımlardır. Cennet vatan ülkemizin mühendise, sanatçıya, doktora, öğretmene, polise, askere ve bütün unvanlarda çalışanlara ihtiyacı olduğu gibi, toplumu din konusunda aydınlatmak olan Diyanet'e ve din görevlilerine de ihtiyacı vardır.

Sosyal medyanın bazı sözde kahramanlarının! "Diyanet kapatılsın, imama ihtiyaç yok" söylemleri, sosyal bir virüs olarak ortaya çıkmaktadır.

Her zorlukta olduğu gibi, bugün de millet olarak yapacağımız tek şey, bu küresel saldırı olan virüs belasından, bir seferberlik anlayışıyla birlikte kurtulabilmemizdir.

Elbette ki eleştiri olabilir, ancak bu eleştiriler hayra yönelik olmalıdır. Yıpratmak, yok etmek, kurum ve çalışanlarını birbirine düşürmek, virüsle mücadeleye katkı sağlamaz. Aksine, başka bir "sosyal fitne virüsü" ortaya çıkmış olur ki, bunun önüne kimse geçemez. Cenab-ı Allah, ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı karşı karşıya kaldığımız bu virüs belasından, görünür ve görünmez bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve esenlikli günler nasip etsin.

Sevgili Peygamberimiz'in (sas) şu hadisi şerifini bu günlere ışık tutması için, bir kez daha hatırlatmak istiyorum: "Kim Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun." Kamuoynaya saygıyla duyurulur.



GENEL BAŞKAN ÜNAL, DİN GÖREVLİLERİ MİLLETİMİZİN ASLİ UNSURUDUR.

DİN GÖREVLİLERİMİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

#DinGörevlileriMilletimizinHizmetinde
Bütün dünyayı saran ve sarsan COVID-19 virüsü, ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. 09 Nisan 2020 Perşembe günü itibarıyla, toplam 908 vatandaşımızın bu virüsten dolayı vefat ettiğini ve 42.282 vakanın tespit edildiğini Sağlık Bakanlığının açıklamalarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Virüs tehlikesinin başladığı andan itibaren Devletimiz, sağlık başta olmak üzere, gerekli her türlü tedbirleri almaya başlamıştır. Özellikle de Sağlık Bakanlığımızın kıymetli personelinin, özverili çalışmaları sonsuz takdire şayandır.

Bu süreçte, bütün kurumlar gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız da gerekli tedbirleri alarak, uygulamaya geçirmiştir. Eğitim ve öğretime ara verilmesiyle, Kur'an kurslarımız, eğitim merkezlerimiz ve yüksek ihtisas merkezlerimizin faaliyetlerine ara verilmiştir.

Sağlık Bakanlığının; vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları ve toplu halde bulunmamaları önerisi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı da önemli ve gerekli bir karara imza atmış oldu. 16 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama neticesinde; cemaatle namaz ve Cuma namazlarının, virüs salgını geçinceye kadar kılınmayacağı bildirildi. Bu açıklamanın ardından, bazıları bilecek veya bilmeyerek din görevlilerini ve Diyanet'i eleştirme, kötüleme ve küçük düşürme gayretine giriştiler. Toplumun din konusunda aydınlatma görevi olan, Diyanet ve din görevlileri, hiç hak etmedikleri kadar haksız eleştirilere maruz kaldılar.

Aslında, bugün dile getirilen ve geçmiş yıllarda da duyduğumuz eleştirilerden bazılarını şöyle hatırlayabiliriz; "İmamlar boş duruyor, haksız para kazanıyorlar, Diyanete bu kadar niçin bütçe ayrılıyor, bütçesi Sağlık Bakanlığına devredilsin, daha da ileri gidilerek Diyanet'e ne gerek var, Diyanet kapatılsın" gibi sözleri tekrar duyar olduk. Şunu herkes bilmeli ki, din görevlileri toplumun ayrılmaz parçası ve asli unsurudur. Kimse, Diyanet ve din görevlileri



ile vatandaşlarımızın arasına giremez. Milletimiz dün olduğu gibi, bugün de yarın da imamına, din görevlisine ve Diyanet'ine sahip çıkmıştır ve sahip çıkmaya devam edecektir.

Din görevlileri; bugün dünden daha farklı olarak, canla başla gayret etmektedirler. Çünkü olağanüstü şartlardan geçmekteyiz. Evet, din görevlilerimiz, cemaatle namaz ve Cuma namazı kıldıramamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Geçici bir süreliğine, sadece camide ezan okumakta ve dua etmektedirler. Kur'an kursu öğretmenlerimiz, telefon ve çeşitli sosyal medya vasıtasıyla öğrencileriyle derslerine devam etmektedirler. Ancak, birilerinin dediği gibi din görevlileri boş durmamaktadırlar. Valilik ve kaymakamlıkların oluşturduğu VEFA gruplarında, her daim görev yapmaktadırlar. Sadece VEFA gruplarında mı çalışıyorlar, elbette hayır.

Din görevlileri; görev yaptığı sokakta, cadde, mahallede, beldede, köyde ve şehirdeki vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam ediyorlar. İyi günlerinde olduğu gibi, acılı ve üzüntülü zamanlarında da saat gözetmeden yanlarında oluyorlar. Kimine kardeş, kimine, abla, kimine evlat, kimine amca, kimine arkadaş şefkati, merhameti ve yoldaşlığıyla yanı başındalar.

Din görevlilerimiz; insanımıza önce tedbir almayı, sonra tevekkülü, sabrı ve daha da kötüsünden korunmak için duayı telkin ediyorlar. Birbirimizin hukukuna riayet etmemizi anlatıyor. Temizliğin imandan olduğunu, kul hakkının ve kamu hakkının neler olduğunu bildiriyor. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve nezaketi hatırlatıyorlar.

Bu zor günlerde şefkat eli olarak, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek, gönüllerine giriyor. İnsanları aynı be-

denin uzuvları gibi görerek, engelli vatandaşlarımıza kol kanat geriyorlar.

Bu süreçte; bir Kur'an kursu öğreticimizi, ihtiyar bir teyzenin sıkıntısını giderirken, kimsesiz bir çocuğun başını okşarken ve çaresiz kalmış bir anneye annelik ederken görebilirsiniz. Sırtına aldığı kolyi, ihtiyaç sahibine taşırken karşılaşılabiliyorsunuz. Hastası olan veya cenazesi olan bir vatandaşımızı teskin

ederken, sabretmesi gerektiğini hatırlatırken bulabilirsiniz.

Bütün bu yapılanların hiçbir maddi karşılığı olmadığı gibi, bir beklentileri de yoktur zaten. Yapılan bu güzel işlerin, maddiyatla ölçümü olmadığını da bilir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz (sas) "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir" emrini kendine düstur edinmiştir.

İmamlar, din görevlileri ne yapıyor veya Diyanet'e gerek yok, diyen o bazılarına, bu örnekleri küçük birer hatırlatma olarak bildirelim istedim.

Din görevlilerimiz şunu yapmıyor; reklamlarını, evet kendi reklamlarını yapmıyor. Çünkü biliyor ki, reklama ihtiyacı yok din görevlisinin. O sadece milletimize hizmeti esas almış ve esas olanın Yüce Allah'ın rızasına kavuşmak olduğunu biliyor.

Kınayanların kınamasına da aldırıyor din görevlileri. Haksız suçlamalara elbette üzülüyor, ancak din görevlisi kendini biliyor. Biliyor ki, kendini bilen, Rabbini de bilir.

Bu zorlu süreçte; doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarımıza, tedavi ve gerekli çalışmalarını yapan bilim insanlarımıza, emeği geçen bütün kamu çalışanlarımıza ve Diyanet personelimize, din görevlilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnaniyoruz ki, bu salgın ve bütün kötülüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Yüce Allah (cc) milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı, virüs salgını başta olmak üzere, görünür ve görünmez bütün kötülüklerden muhafaza eylesin.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileğiyle. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Nuri ÜNAL
Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı